



BUDGET2013

Fokus: Ny virkelighed – ny velfærd

Ny velfærd med innovation

Byrådet satte i 2011 en ny velfærdsdagsorden med Ny virkelighed – Ny velfærd. Flere forskellige innovationsforløb skal realisere visionerne i dagsordenen, og samtidig spare 125,8 mio.kr. i B2013

Sammenhængende velfærdsressourcer

Innovationsforløbet skal skabe et fælles paradigme og én visitation i BUF, ÆHF og SAF på myndighedsområdet

Paradigmet er tværgående og skal sikre, at det er en fælles opgave at lave indsatser der understøtter, at borgerne bliver selvhjulpne.

Selvforsørgelse – frihed til at kunne

I en tid med lavkonjunktur er der øget pres på arbejdsmarkedet. Vi mister arbejdspladser, og de kompetencer, der var brug for i går, bliver ikke efterspurgt i morgen. Vi skal vende bøtten og udvikle en understøttende, motiverende og jobskabende arbejdsmarkedsindsats.

Ungeområdet – på tværs af Selvforsørgelse og Sammenhængende velfærdsressourcer

Uddannelse er nøglen til selvforsørgelse og et spændende, sundt og indholdsrigt liv. Vi har i langt tid vidst, at stort set alle starter på en ungdomsuddannelse – men der er desværre også rigtig mange, der falder fra igen. Derfor skal mange af vores indsatser over for frafald være kendetegnet ved kortere, intensive forløb, hvor vi understøtter den unge så tidligt så muligt – med henblik på at de hurtigst muligt bliver i stand til at stå distancen i eget tilværelse - uden kommunalt støtte.

Livskvalitet på egne vilkår

”Træning som hjælp” blev politisk vedtaget som metode i hele hjemmeplejen i december 2010. Igennem rehabilitering skal der lægges større vægt på træning og på afdækning af borgerens potentialer for selv at klare en række dagligdagsting, som før blev varetaget af personalet. En videreudvikling af ”Træning som hjælp” har til formål at reducere ressourceforbruget på ældreområdet samtidig med, at borgerne skal opleve øget livskvalitet og sammenhæng i mødet med forvaltningen.

Sundhed og forebyggelse

Formålet er at sikre sammenhængende patientforløb for borgeren og en mere optimal udnyttelse af de samlede ressourcer i sundhedssektoren. Bedst og mest mulig sundhed for pengene

Vores Bygninger

I innovationsforløbet ”Vores Bygninger” vil vi se nærmere på den kommunale bygningsmasse, herunder både rammer og indhold - de fysiske bygninger (energi, vedligeholdelse m.v.) og udnyttelsen og brugen af dem. Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud? Hvordan udnytter vi de kommunale bygninger bedst muligt?



Eksempel: Træning som hjælp

En analyse fra Dansk Sundhedsinstitut viser, at 47 % af de borgere, der har afsluttet et forløb med ”Træning som hjælp” er blevet helt selvhjulpne. Samtidig viser analysen, at en stor del af de borgere, der efter et ”Træning som hjælp”-forløb fortsat har brug for støtte fra medarbejderne, også klarer flere opgaver i hverdagen selv.

Derfor investerer Odense i at træne fx ældre borgere, der er blevet svækket pga. af alder eller sygdom, så de igen kan klare hverdagen. I stedet for at gøre tingene for fru Pedersen, tilbyder vi træningsforløb, der gør det muligt for hende at genvinde kræfterne til at genoptage et meningsfuldt hverdagsliv.

En estimeret beregning viser, at effekten af Træning som hjælp giver, hvad der svarer til en årlig besparelse på cirka 30 millioner kroner.

Eksempel: Housing First

Vi har reduceret købet af pladser på forsorgshjem. I stedet huser vi borgere med sociale og psykiske problemer i egen bolig og yder støtte. Boligen er det faste omdrejnings- og holdepunkt for borgeren. Vi involverer, støtter og faciliterer borgerne til at tage vare på eget liv. De trænes fx til at holde hus, holde økonomi, holde måltider og holde netværk. Borgeren skal have ydelser, der virker. Derfor har vi øget fokus på effekten af de indsatser, som borgeren får i egen bolig.

Housing First og metoden ”Udredning og Plan” viser allerede nu en kortere opholdstid for Odense borgere på forsorgshjem.